

Orde van dienst voor zondag 19 januari 2025

Orgelspel

Om te beginnen

Vorbereidende stilte
Welkom

In memoriam

Zingen: Lied 961 – Niemand leeft voor zichzelf

Bemoediging

vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

gem. die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, –

gem. zie ons hier staan.

vg. Wij die van U hebben gehoord, –

gem. hoor Gij ons aan.

vg. Uw Naam is dat Gij mensen helpt, –

gem. wees onze hulp,

vg. en dat Gij alles hebt gemaakt, –

gem. maak alles nieuw,

vg. en dat Gij ons bij name kent, –

gem. leer ons U kennen,

vg. die Bron van leven wordt genoemd, –

gem. doe ons weer leven,

vg. die hebt gezegd: Ik zal er zijn, –

gem. wees hier aanwezig.

Amen

Zingen: Lied 283 – In de veelheid van geluiden

Gebied om ontferming

Als gloria zingen we: Lied 66: 1,3 – Breek aarde uit in jubelzangen

Rondom de Bijbel

Inleidende woorden

Zingen: Lied 326: 1,2,3,4 – Van ver, van oudsher aangereikt

Lezen: 1 Koningen 3: 1-15

Zingen: Lied 992 – Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 848 – Al wat een mens te kennen zoekt

Voorstellen van Stanley Akerina als stagiair van de Hogeschool in Ede

Rondom gebeden en gaven

Dank- en voorbeden

Met als acclamatie: Lied 368c – doe lichten over ons uw aangezicht

Stil gebed

Onze Vader

Collectemoment

Tenslotte

Slotlied: Lied 158b (2x)

Zegen

Orgelspel